

## Wat houdt onze lidmaatschapsverklaring in?

**Nu ik Christus als mijn Heer en Redder heb aangenomen, me heb laten dopen in water, en mij kan vinden in de visie, overtuigingen, waarden, en structuur, voel ik me geleid door de Heilige Geest om me te voegen bij Sjaloorn. Dit doe ik door mezelf aan God toe te wijden en aan de andere leden door het volgende te doen:**

### 1. Ik zal de EENHEID in mijn gemeente beschermen

...Door me liefdevol te gedragen ten opzichte van de andere leden

...Door me niet in te laten met roddel

...Door het Bijbels leiderschap te respecteren en gehoorzamen

“Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar.”

(Romeinen 14:19)

“Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.

(Romeinen 15:5)

“Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt

u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart,”

(1 Petrus 1:22)

“Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.”

(Efeziërs 4:29)

“Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben: dat zou u zeker niet ten goede komen.”

(Hebreeënen 13:17)

### 2. Ik zal mede de VERANTWOORDELIJKHEID voor mijn gemeente dragen

...Door te bidden voor haar groei

...Door onbekeerden uit te nodigen naar de samenkomsten

...Door bezoekers warm te verwelkomen

Wij danken God altijd voor u allen: wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden.

(1 Tessalonicenzen 1:2)

“Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn. (Lucas 14:23)

Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. (Romeinen 15:7)



### 3. Ik zal mij inzetten voor de **BEDIENING** van mijn gemeente

...Door te ontdekken wat mijn gaven en talenten zijn

...Door toegerust te worden tot dienen

...Door een dienend hart te ontwikkelen

Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.  
(1 Petrus 4:10)

Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.  
(Filippenzen 2:3-4)

### 4. Ik zal achter het **GETUIGENIS** van mijn gemeente staan

...Door trouw aanwezig te zijn

...Door een godvruchtig leven te leiden

...Door regelmatig te geven

Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.  
(Hebreeën 10:25)

“Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan horen, of straks zelf kan zien, dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt.

(Filippenzen 1:27)

“laat ieder van u elke eerste dag van de week naar vermogen iets opzijleggen.”

(1 Korintiërs 16:2)

“Van de opbrengst van het land, zowel de gewassen op de akkers als de vruchten aan de bomen, is een tiende als heilige gave voor de HEER bestemd.  
(Leviticus 27:30)

Stel mij maar eens op de proef – zeg de HEER van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen.

(Maleachi 3:10)



Handtekening

Datum

---